

# Παιδίδια

η εφημερίδα μας!!!



Μάρτιος 2022, αρ. φύλλου 1

Γ2 5<sup>ου</sup> Δημοτικού Ξάνθης

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (11 Φεβρουαρίου-παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης)

- Ποτέ μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες.
- Αν κάτι σε φοβίσει, μίλησε στους γονείς σου ή τον δάσκαλο σου.
  - Δημιούργησε ισχυρούς κωδικούς όπως PwγKex8@.
- Να διαγράφεις όλα τα άγνωστα μηνύματα και συνδέσμους που λαμβάνεις.
- Οτιδήποτε ανεβάζεις στο διαδίκτυο είναι πιθανό να μείνει εκεί για πάντα.
  - Μη σερφάρεις στο διαδίκτυο πολλές ώρες καθημερινά.
- Μη συνομιλείς με αγνώστους στο διαδίκτυο γιατί δεν ξέρεις αν είναι στα αλήθεια αυτό που ισχυρίζονται.
- Απαγορεύεται η χρήση των κοινωνικών δικτύων στα παιδιά μικρότερα της ηλικίας των 15 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους.

## Γλυκιά συνταγή!!!

2 πακέτα τυρί σε κρέμα

2 πακέτα μπισκότα (OREO)

Ενώνουμε τα υλικά μεταξύ τους, τα πλάθουμε σε μπαλάκια και τα αφήνουμε στο ψυγείο. Στο τέλος τα τυλίγουμε με τρούφα.



## «Κυνήγι θησαυρού στην Καπναποθήκη Π» (8-12-2021)

Ταξιδέψαμε με την κυρία Νατάσα Μιχαηλίδου πίσω στον χρόνο και μάθαμε για την ιστορία του καπνού εδώ στον τόπο μας, την Ξάνθη!

## Εξερεύνηση στο Δεινοσαυροπλανήτη

Η περιπέτεια άρχισε για τους ήρωες μας όταν έφτασαν στον τερματικό σταθμό του δια-γαλαξιακού διαστημοπλοίου Salactica. Επιβιβάστηκαν σε άκατο για τη μεταφορά τους στο διαστημόπλοιο. Η μπουκαπόρτα άνοιξε και προχώρησαν στον χώρο του «καταστρώματος» το οποίο είχε ψηλά πολλά κάτοπτρα, δηλαδή καθρέφτες κι έναν τεράστιο επεξεργαστή. Ο Άλμπερτ αμέσως κατάλαβε πως το σημείο ήταν κατάλληλο για τηλεμεταφορά στο μέλλον και σε άλλους πλανήτες. Αποφάσισαν να μπουν μέσα και λέγοντας τη μαγική λέξη : «Καμπούμ» βρέθηκαν σ' ένα καταπράσινο πλανήτη με υπέροχη βλάστηση και πανύψηλα δέντρα! Καθώς περπατούσαν , άκουσαν περιέργους θορύβους. Ο Άλμπερτ αφηρημένος καθώς ήταν ,σκόνταψε κι έπεσε δίπλα σε κάτι μεγάλα κόκαλα, μάλλον ζώου, αλλά τι είδους ζώου; Τα έπιασε και ξαφνιάστηκε γιατί κατάλαβε πως αυτά ήταν κόκαλα δεινοσαύρου!

-Οι δεινόσαυροι ήταν σπονδυλωτά ζώα που έζησαν πριν 165 εκατομμύρια χρόνια. Στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου πριν 65 εκατομμύρια χρόνια εξαφανίστηκαν, πράγμα που σήμανε το τέλος της κυριαρχίας τους στον πλανήτη, είπε ο κύριος Απιθανόπουλος.

Δεν πέρασαν λίγα λεπτά , ακούστηκε κάτι άλλο , μια σκιά και μετά άρχισαν να πετάνε οι ήρωες μας! Έβλεπαν από ψηλά τη γη ,εεεε, μάλλον όχι τη γη...κι ένιωθαν ελεύθεροι! Σε λίγο βέβαια διαπίστωσαν πως ένας φιλικός Πτερανόδοτος ( ένας από τους μεγαλύτερους πτερόσαυρους )τους είχε πιάσει και τους ταξίδευε. Τους προσγειώσε στη φωλιά του και τους κέρασε έναν περιεργό πράσινο χυμό. Μόλις ήπιαν το χυμό άρχισαν να μιλάνε δεινοσαυρικά! Έτσι ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ ενός δεινόσαυρου, δύο ανθρώπων κι ενός γάτου!

-Πώς ήρθατε ως εδώ; Ρώτησε ο Πέρυ.

- Διακτινιστήκαμε στο μέλλον! Είτε ο Φλούφλης.

-Νομίζετε! Απάντησε ο Πέρυ.

-Δηλαδή; Ρώτησε ο Άλμπερτ.

-Βρίσκεστε στο 99.675.234 π.Χ.!

-Ουπς, λάθος κουμπί πάτησα! Φώναξε ο κύριος Απιθανόπουλος.

-Φοβάμαι πως έτσι έγινε. Και μάλιστα σε μία εμπόλεμη γη ! Οι τυραννόσαυροι μας πολεμούν χωρίς λόγο, γιατί βαριούνται! Αρχηγός τους είναι ο φοβερός και τρομερός, ο ΧΙΤΛΕΡΟΣΑΥΡΟΣ. Είτε ο Πέρυ.

-Και πόσο καιρό τους πολεμάτε; Ρώτησε ο Φλούφλης.

-Περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια!!!

-OMG και τρία LOL!!! Φώναξαν όλοι μαζί!

-Λοιπόν έχω μια ιδέα! Καθώς περπατούσαμε στο μονοπάτι, πριν μας αρπάξεις κύριε Πέρυ, παρατήρησα κάτι περιεργά πρασινοπορτοκαλοκίτρινα λουλούδια. Είπε ο κύριος Απιθανόπουλος

-Εεεε και;

-Mini super Dogflowers!

-Εεεεεε;

- Παιδί μου, εεεε, δεινοσαυρέ μου ήθελα να πω, τα λουλούδια αυτά αν τα τρίψεις γίνονται σκόνη. Κι αν αυτή τη σκόνη τη ρίξεις πάνω στους τυραννόσαυρους θα γίνουν μικροί σαν κουτάβια!

-OMG και 4 LOL!!! Ξαναφώναξαν πάλι όλοι μαζί.

- Πάμε να τα μαζέψουμε και μετά να ρίξουμε τη σκόνη στα δεινοσαυράκια μας!

Λίγο πιο μετά ο Κύριος Απιθανόπουλος, ο Άλμπερτ , ο Φλούφλης κι ο Πέρυ πήγαν στο μονοπάτι, μάζεψαν προσεκτικά με γάντια τα mini super dogflowers και τα πήγαν σε μία κουφάλα δέντρου. Εκεί έγινε το εργαστήριο- χημείας της ομάδας. Με αρχηγό τον κύριο Απιθανόπουλο και τις ιδέες του Άλμπερτ έτριψαν τα λουλούδια σε ένα μεγάλο καζάνι . Μαζί έριξαν κι άλλα ενισχυτικά μαγικά σκονάκια και η σούπερ δυνατή σκόνη ήταν έτοιμη.

Ο Πέρυ συγκάλωσε ένα συμβούλιο πτερόσαυρων κι εκεί σύστησε τους καινούργιους φίλους του. Μάλιστα έδωσε τον λόγο στον κύριο Απιθανόπουλο ο οποίος εξηγήσε το σχέδιο εξόντωσης των αντιπάλων.

Την επόμενη μέρα ήταν όλοι στη θέση τους για την πτήση που θα έδινε ένα τέλος στον πόλεμο. Οι πτερόσαυροι έδεσαν με προσοχή στα πόδια τους τα σακιά με τη σκόνη που θα έριχναν πάνω από το λιβάδι των τυραννόσαυρων. Λίγο πιο μετά ξεκίνησαν. Όταν βρέθηκαν πάνω από τον στόχο τους άφησαν τα σακιά να πέσουν και να ανοίξουν. Οι τυραννόσαυροι σήκωσαν τα κεφάλια τους και με περιέργεια κοιτούσαν την πράσινη σκόνη που απλωνόταν πάνω τους. Ήταν ήδη αργά για να ξεφύγουν. Μετά από λίγη ώρα πρασίνισε ο τόπος και δεν φαινόταν ούτε ακουγόταν κάτι. Ο Πέρυ που κουβαλούσε στην πλάτη τους καινούργιους φίλους του, απογοητεύτηκε γιατί δεν έβλεπε κάποιο αποτέλεσμα.

Αργότερα όμως και καθώς ο ουρανός καθάρισε...ακούστηκαν γαβγίσματα! Η επιχείρηση είχε πετύχει! Όλοι οι τυραννόσαυροι έγιναν κουταβάκια! Ο πόλεμος τελείωσε! Ο Πέρυ κι η φυλή του, τους μάζεψαν σε ένα κτήμα, τους έδωσαν τροφή, νερό και τους άφησαν να παίζουν. Ευχαρίστησαν τους καινούργιους φίλους τους και τους οδήγησαν πίσω στο σημείο που τους είχαν βρει για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Άραγε που θα βρισκότουσαν μετά; Στο παρόν ή στο μέλλον;

**Η παραπάνω ιστορία που γράψαμε με πολύ κέφι και χαρά, αφορά το πρόγραμμα : « Μικρά μολύβια» στο οποίο συμμετέχουν μικροί συγγραφείς ( μαζί κι εμείς) από την Ελλάδα και την Κύπρο και δημιουργούν το δικό τους βιβλίο!**

**Καλές Αποκριές!!!**